

Het Douwe Egberts Arrangement

€ 8,50 pp

Dit houdt in:

- entree museum
- 2x koffie + oranjeboek
- rondleiding
- attentie



Op koffie- of thee visite in Museum Joure

Onze speciale D.E gastvrouwen en gastheren ontvangen de gasten met een kopje koffie of thee en een speciaal stukje Friese oranjeboek in het Koffie- en Theehuis. Daarna wordt een bezoek gebracht aan de museumwinkel De Witte Os. Tenslotte is er een rondleiding door het museum, waaronder het Egbert Douwes Geboortehuisje.



Dit ochtendprogramma kan eventueel ook voor de middag worden geboekt. Na de rondleiding kan vrij rondgekeken worden in Museum Joure of kan er gewinkeld worden in de Midstraat, de gezellige hoofdstraat in Joure.

Hoe het allemaal begon

Egbert Douwes, grondlegger van Douwe Egberts, opende in 1753 een kruidenierswinkel aan de Midstraat in het Friese plaatsje Joure. Hij verkocht producten die tot de 'genoegens van het dagelijkse leven' behoorden. Zijn zoon Douwe zette de zaak voort onder de naam Douwe Egberts. Hoe het allemaal begon en hoe Douwe Egberts zich ontwikkelde, ziet u tijdens een bezoek aan Museum Joure.

Het Johannes Hessel Pakhuis

Het eerste fabriekje van Douwe Egberts, het Johannes Hessel Pakhuis, is in het voorjaar van 2013 gerenoveerd. Het heeft weer de pakhuysuitstraling van vroeger. Hier wordt het verhaal van koffie en thee verteld, aangevuld met geschenken van Douwe Egberts die sinds 1924 met punten konden worden opgespaard. Het accent ligt op de historie van Douwe Egberts. U maakt kennis met Lysbeth Mintjes, de energieke vrouw van Douwe Egberts en met Cornelis Johannes de Jong, de tweede stichter van D. E.

De Witte Os, Geboortehuisje en Pand 99

In 1871 opende de Firma Douwe Egberts Weduwezoon een grossierswinkel aan de Midstraat 97. Nog steeds bestaat het winkeltje 'De Witte Os', nu als museumwinkel. Bezoekers kunnen in het winkeltje vers gebrande koffie, losse thee en ook kandij, snoep, anijs, nootmuskaat en andere producten kopen.



In de tuin van Museum Joure staat het geboortehuis van Egbert Douwes. Aan beide panden wordt een bezoek gebracht.

Naast de museumwinkel 'De Witte Os' ligt Pand 99, eens het bedrijfswoonpand van Douwe Egberts. Een heerlijk kopje koffie of thee drinkt u in de oorspronkelijke tuinkamer van Pand 99, nu het Koffie- en Theehuis.